

Lidwien bemenst de kassa



Lidwien Wiewel (67) staat op dinsdag- en vrijdagochtend achter de kassa: “En in de vakantietijd of als het nodig is, spring ik ook wel eens op andere dagen bij. Als ik kan, dan ga ik. Gezellig toch?” Gezellig, dat is een woord dat goed past bij Lidwien. Ze is een opvallende verschijning in haar fleurige broek en hippe ketting. En kletsen doet ze graag.

Amsterdamse

Haar tongval verraadt dat ze geen Tilburgse is. “Klopt, ik ben geboren in Amsterdam en heb daar 40 jaar gewoond. Voor de kinderen zijn we op een gegeven moment naar Koog aan de Zaan verhuisd, daar hebben we 23 jaar gewoond. Saai dorp. 4 Jaar geleden zijn we naar Tilburg gekomen.” Waarom Tilburg? “Omdat Tilburg een gewone stad is, met gewone mensen. Ik hou niet van mensen met poeha.”

Duidelijk

Lidwien is behoorlijk duidelijk in wat ze vindt en wat ze wil. Maar dat is niet altijd zo geweest. “Ik heb best een nare jeugd gehad waardoor ik erg onzeker ben geworden. Ik voelde me nooit goed genoeg. In mijn werkzame leven heb ik ontdekt dat onder druk werken een ding is voor mij. Ik kan het niet. Ik ben gezinsverzorger geweest, heb de opleiding tot activiteitenbegeleidster gedaan, maar het was nooit een succes. Uiteindelijk ben ik in de WAO terechtgekomen. Dus ja, ik heb een rugzakje, zoals dat dan heet.”

Zelf hulp gezocht

Het ging een tijd niet goed met Lidwien. “Ik deed dingen die niet goed voor me waren. Drinken bijvoorbeeld. En ik kwam op een punt in mijn leven dat ik dacht: ‘Ga ik hiermee door of ga ik de andere kant op?’ En toen heb ik hulp gezocht. Er werd onder andere ontdekt dat ik adhd heb. Iemand zei ooit tegen me: ‘Je hebt je hele

leven nodig om de gevolgen van je opvoeding te boven te komen.' En dat is helemaal waar. Het is hard werken, maar het gaat nu goed met me. Ik doe nu alleen maar dingen die ik leuk vind. Tegen mijn kinderen heb ik gezegd: 'Haal d'r uit wat je eruit kunt halen, gebruik je kwaliteiten, is het niet voor werk dan voor een hobby'."

Werken

In Tilburg ging Lidwien op zoek naar vrijwilligerswerk. Via ContourdeTwern kwam ze bij PortAgora terecht. "Dit past bij me. Ik sta heel erg achter het beleid van PortAgora. En het is hier leuk. Het contact met de klanten en de collega's vind ik heel fijn. Er hangt hier een goeie sfeer en ik voel hier geen druk. En ik zeg altijd: 'Als er iets is, valt er over te praten.' En dan komt het altijd goed."

Zon en water

In haar vrije tijd gaat Lidwien graag naar de naturistencamping aan de Zwartvenseweg. "Heerlijk daar. Ik ben dol op zon en water, altijd al geweest. Lekker zwemmen, zonder dat gedoe van die knellende kleding. De bh heb ik ook afgezworen. Nergens voor nodig."

Een vrije geest is Lidwien. Zoals ze de knellende kleding heeft afgezworen, heeft ze ook de ballast van zich afgeworpen, zo lijkt het. Ze is net terug van het trouwfeest van haar dochter. "Ik ben daar heerlijk losgegaan op de dansvloer." We zien het helemaal voor ons.